



Stichting Nationaal Donor Monument

Met honderden ballonnen werd op 21 oktober 2011 het nationale donormonument De Klim in Naarden onthuld. Erica Terpstra en burgemeester van Naarden Joyce Sylvester verrichten de openingshandeling. En daarmee was de primaire doelstelling van Stichting Nationaal Donor Monument een feit.

Het prachtig vormgegeven beeld De Klim bevindt zich naast de Grote Kerk, St. Annastraat 5 in Naarden. Het monument is opgericht als eerbetoon aan alle – vaak anonieme – donoren die hun organen hebben afgestaan. Het staat zowel symbool voor een getransplanteerde die dankzij zijn donor naar een nieuw leven klimt, als voor een nabestaande die uit een dal van verdriet klimt doordat de overleden donor in iemand anders voortleeft.

Het Nationaal Donor Monument biedt ruimte aan getransplanteerden om hun donor te bedanken. Ook kunnen nabestaanden van donoren er troost vinden, omdat door de keuze van hun familielid of vriend anderen een nieuwe kans hebben gekregen.

Het is een bijzondere gedenkplaats voor alle mensen die direct of indirect bij orgaandonatie of -transplantatie betrokken zijn.

Al sinds de oprichting blijkt het monument in een grote behoefte te voorzien. Er worden bijna dagelijks verse bloemen en/of kaarten neergelegd door mensen die het bezoeken. De stichting zorgt er voor dat er altijd een roos bij het monument staat.

Initiatiefnemer van het Nationaal Donor Monument is Piet Legerstee. Na vele jaren lobbyen lukte het hem, samen met andere actief betrokkenen, voldoende gelden te werven voor het ontwerpen, vervaardigen en plaatsen van het beeld. De onthulling betekende dan ook een kroon op zijn werk.

De Klim is ontworpen door Egbert Hermsen. Ben Overkamp is de maker.

In deze Klim:

Kennismaking met Stichting Nationaal Donor Monument	1
Replica's donormonument in alle transplantatiecentra	2
TransplantERENdag 2014	2
Organisatiecommissie TE-dag zoekt nieuwe leden!	3
Gouden Klim – een jaarlijkse traditie	3
Nederlandse Nierdag	3
Samenwerking NTS	3
Annie en Martin Hietbrink over hun inzet voor orgaandonatie	4
Ansichtkaarten De Klim	4
Colofon	4



NDM De Klim in Naarden

Replica's donormonument in alle transplantatiecentra

Wij vinden het belangrijk dat het monument bij iedere getransplanteerde, donor en nabestaande van een donor, bekend is. Nog mooier is als ieder van hen het beeld ook kan bezoeken.

Om een grotere bekendheid te creëren en om voor iedereen een persoonlijk bezoek mogelijk te maken, is daarom aan elk transplantatiecentrum in Nederland een replica van het monument aangeboden. Dáár ko-



Ook in het UMCG staat een replica van De Klim

In 2012 vond de eerste feestelijke overhandiging plaats en inmiddels staan er al replica's in Groningen, Maastricht, Nijmegen en Amsterdam (AMC). De centra in Utrecht, Leiden, Rotterdam en Amsterdam (VUmc) volgen naar verwachting binnen niet al te lange tijd.

Ik leef - TransplantERENdag 2014 – een verslag



Op 14 juni 2014 zijn in de fraaie Grote Kerk van Naarden ruim 500 getransplanteerden, hun dierbaren, nabestaanden van donoren, donoren bij leven en andere geïnteresseerden bijeen.

Ze luisteren naar de Klezmermuziek van de band Rozjinkes. Hun muziek, met Jiddische invloeden, is een mengeling van geluk en droefheid. En daarmee treffen ze direct de juiste snaar.

Sinds oktober 2011 staat op het plein naast de Grote Kerk van Naarden het nationale donor monument De Klim. Enkele tientallen meters verderop vind je het beeld van Comenius, de grote Tsjechische denker en pedagoog. Het ene beeld is modern, het ander klassiek. Maar bijzonder is dat zij onderling niet detoneren. Aldus mevrouw Sylvester, burgemeester van Naarden. Ze vertelt over de wereldwijde verbondenheid tussen mensen – ongeacht hun afkomst of geloof – een belangrijke component in het denken van Comenius. Ook doorzag hij de onlosmakelijke verwevenheid van twee basiswaarden in het menselijk bestaan: geven en ontvangen. En met deze woorden is de grondtoon van deze bijzondere middag gezet.

Een aantal sprekers vertelt over geluk en verdriet, over dood en leven, over geven en ontvangen.

Warna Krijgsman eindigt haar verhaal over de harttransplantatie van zoon Krijn met: "Leven en dood raken elkaar. Wanneer het grote verdriet komt, weet niemand. Wat we wél zelf in de hand hebben, is het

zoeken naar momenten van vreugde. Momenten om het leven te vieren.

Gerda Vinck besliste zeventien jaar geleden over het donorschap van haar stervende man stelt nu: "Ik begrijp de gevoelens van dankbaarheid bij getransplanteerden. Maar in mijn rouwverwerking heeft orgaandonatie nauwelijks een rol gespeeld. Het leren leven zonder mijn man stond centraal. Pas later is het beschikbaar stellen van zijn organen en weefsels *wel* troostend geworden." (...)

Hilly Baas gaf als donor onlangs 40% van haar lever aan een onbekende patiënt: "Waarom niet? Ieder leven is uniek! Ik wilde iemand die ene kans op meer kwaliteit van leven geven!"

Yvette Draisma, met een donorlever, probeert zo veel mogelijk positieve aandacht voor orgaandonatie te genereren: "Dat gaat niet altijd vanzelf, het gebruik van medicijnen gaat zijn tol eisen en leeftijd speelt langzamerhand ook een rol. Maar ik leef voor 100%!"

Mariëlle Asselbergs (ook levergetransplanteerd) valt haar bij: "Ja, ik heb last van jicht, hoge bloeddruk, slechte nierfunctie, trombose, virussen en afstotingsverschijnselen. Maar telkens is er weer een weg om het leven te vieren!"

Haar tienjarige zoon Midas droomt met open ogen: "Ik wil in de toekomst iets gaan verzinnen voor donatie en transplantatie. Misschien namaakorganen of iets dat je minder snel ziek wordt."

Tussen de verhalen door luistert een betrokken publiek naar prachtige muziek, gecomponeerd door Pip van Steen op teksten van Godfried Beumers.

De teksten en muziek werden door hen speciaal voor deze dag geschreven.

Zo wordt de TransplantERENdag 2014 een indrukwekkende manier van terugkijken, herdenken, vooruit kijken en vieren. Het motto *ik leef* wordt door velen herdend en onderstreept met een klaterend applaus.

Commissie TransplantERENdag op zoek naar nieuwe leden!



De volgende TransplantERENdag, op 4 juni 2016, wordt een heel bijzondere dag; het is dan de 10^{de} keer dat deze tweejaarlijkse bijeenkomst plaats vindt!

Inmiddels is de TE-commissie druk bezig met de eerste aanzet van de organisatie en het programma, maar daarvoor is echter wel versterking van het team nodig.

Vindt u het ook belangrijk dat de TransplantERENdag blijft voortbestaan? En vindt u het leuk om met een concreet en zeer gewaardeerd project aan de slag te gaan? Ga dan naar *Vacatures* op de website van het Nationaal Donor

Gouden Klim – een jaarlijkse traditie

Een vergulde speld van het beeld 'De Klim', het nationale donormonument naast de Grote Kerk in Naarden, werd op vrijdag 10 oktober 2014 voor eerst uitgereikt. Piet Legerstee en Paul van den Elsaker waren de gelukkige ontvangers.

Zij werden gehuldigd vanwege hun grote inzet op het gebied van orgaandonatie in het algemeen en hun inspanningen voor de Stichting Nationaal Donor Monument in het bijzonder. Piet Legerstee is de initiatiefnemer van het donormonument, Paul van den Elsaker heeft hem van het begin af aan bijgestaan om samen hun ideeën te realiseren.

Stichting Nationaal Donor Monument heeft deze blijk van erkenning in het leven geroepen voor mensen die zich op bijzondere wijze inzetten voor orgaantransplantatie en -donatie.

De uitreiking betekende een begin van een traditie. Het is de verwachting dat de Gouden Klim ieder jaar in oktober, voorafgaand aan de jaarlijkse Donorweek, zal worden uitgereikt.



Piet Legerstee (l) en Paul van den Elsaker waren



NDM-stand in afwachting van de eerste bezoekers

Nederlandse Nierdag

Eens in de twee jaar organiseert de Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN) de Nederlandse Nierdag. Vorig jaar was dat op 4 oktober in Lunteren.

Dit evenement bestaat uit twee onderdelen: een informatiemarkt en diverse workshops. Hoewel het Nationaal Donor Monument zich niet alleen op nierge-transplanteerden richt, vindt het bestuur het belangrijk aan deze informatiemarkt van de NVN deel te nemen.

Nierpatiënten behoren uiteraard tot onze doelgroep en het is een mooie gelegenheid om het monument onder de aandacht te brengen en om de contacten met de nierwereld aan te trekken dan wel te onder-

Samenwerking Nederlandse Transplantatie Stichting NTS

Om elkaar in brede zin te informeren en om onderlinge ervaringen uit te wisselen, organiseert de NTS halfjaarlijks een netwerkbijeenkomst. Daarbij zijn patiëntenverenigingen, het ministerie van VWS, het Nationaal Donor Monument en de NTS vertegenwoordigd.

Wij zijn blij met deze bijeenkomsten omdat het goed is elkaar te ondersteunen en van elkaar te kunnen leren.

Annie en Martin Hietbrink over hun inzet voor orgaandonatie

(Verkorte weergave van het interview dat de webredactie op 3 februari jl. met hen hield. Het volledige interview vindt u terug op de homepage van www.donormonument.nl onder actueel)

Het is 2002 en de oudste zus van Annie wordt steeds zieker. Cystenieren, een erfelijke aandoening, waaraan haar moeder eerder op jonge leeftijd is overleden. Annie twijfelt niet langer en raadpleegt – zonder overleg met haar man of zieke zus – de huisarts om te vragen of zij haar nier aan haar zus kan afstaan. Dat kan. Thuis vertelt zij Martin van haar gesprek. Zijn reactie: "Ik wist dat dit zou gebeuren, de vraag was alleen 'wanneer'." Martin weet alles van de ziekte, heeft de moeder van Annie nog korte tijd meegemaakt, en staat volledig achter haar beslissing.

In augustus 2002 vindt de transplantatie plaats in het UMCG in Groningen. De zus van Annie knapt zichtbaar op en Annie wordt zich daardoor nog bewuster van het belang van transplantatie. Nog in het ziekenhuis vraagt ze na wat zij verder nog kan doen. Haar wordt verteld over de mogelijkheid om voorlichtingen te geven. Annie neemt daarvoor contact op met de Stichting Transplantatie Nu! (voorloper Stichting Nationaal Donor Monument, red.) en na een korte opleiding besluit zij actief 'de boer op te gaan'. Ze pluist diverse stadsgidsen uit en gaat op zoek naar geïnteresseerden. Vrouwenverenigingen, kerkgenootschappen, liefdadigheidsinstellingen, lokale en regionale herfst- en winterfairs, een uitvaartbeurs... Daarnaast krijgt ze ook via de STNu! de nodige verzoeken voor voorlichtingen en later via de Nederlandse Transplantatie Stichting. Ook middelbare scholen worden benaderd, wat weer een heel andere aanpak vraagt.

En overal worden tafels met informatiemateriaal ingericht. Verder gaat altijd een kleine replica van 'De Klim' mee, een aansprekende manier om het donormonument onder de aandacht te brengen. Maar dit alles zou niet lukken zonder de hulp van steun

Ansichtkaarten De Klim



Om het donormonument extra onder de aandacht te brengen staat (binnenkort) in ieder transplantatiecentrum een display met ansichtkaarten van

het monument. Neem gerust een kaart mee.



en toeverlaat Martin. Annie geeft de lezing, Martin verzorgt de techniek vooraf en tijdens de presentatie. En samen rijden ze heen en weer; de afstanden worden ten slotte steeds groter, want in de buurt zijn ze overal geweest...

Het verzorgen van voorlichtingen geeft hen beiden heel veel voldoening. De waardering is doorgaans enorm groot. Mensen worden geconfronteerd met een onderwerp waar ze meestal heel weinig vanaf weten.

Het geven van voorlichtingen is puur vrijwilligerswerk. 'Financieel word je er, ondanks een kleine onkostenvergoeding, niet wijzer van' merken zij gekscherend op. Maar het brengt iets op dat veel waardevoller is: mensen horen over orgaandonatie en wat het kan betekenen voor getransplanteerden en nabestaanden. Maar vaak willen organisatoren of bezoekers van bijeenkomsten toch hun waardering voor de presentatie financieel uiten. Dan vertellen Annie en Martin dat zij een goede bestemming hebben voor giften: de Stichting Nationaal Donor Monument. Omdat de stichting geen vaste bron van inkomsten heeft en bovendien enkel uit vrijwilligers bestaat vinden zij dat beiden een

Colofon:

DE KLIM is een uitgave van de Stichting Nationaal Donor Monument en verschijnt jaarlijks in september.

Verspreiding: aan iedereen die zich betrokken voelt bij of geïnteresseerd is in onze activiteiten.

Redactie: Yvonne Smeekes

Vormgeving: Stef Stienstra en Yvonne Smeekes

Aan-/afmelden voor deze nieuwsbrief of contact met de redactie: redactienieuwsbrief@donormonument.nl

www.donormonument.nl

www.facebook.com/Nationaal.Donor.Monument



Wilt u ons financieel steunen?

Wij hebben geen vaste inkomsten, dus uw donatie – hoe klein ook – is van harte welkom. Maak uw bijdrage over op onze rekening bij de Rabobank, IBAN: NL26 RABO 0136 4836 31.

Testamenteir kunt u ook aan ons denken. Over door ons ontvangen schenkingen, erfstellingen en legaten zijn wij geen erf- en schenkelasting verschuldigd. Wij zijn een ANBI erkende stichting die geregistreerd staat onder nummer 8224.27.345.